

# The pink suit



<b>Bladzijden:</b>	288 pp.
<b>Genre:</b>	Romans
<b>Uitgever:</b>	Uitgeverij Karmijn
<b>ISBN:</b>	9789492168016
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Auteur:</b>	Nicole Kelby
<b>Verschenen:</b>	15-04-2015

[The pink suit.pdf](#)

[The pink suit.epub](#)

Een kostuumnaaister in New York. Een Chanel-vervalsing. Een moordaanslag in Dallas...

Bij iedereen van een zekere generatie staat het beeld van Jacky Kennedy op het netvlies gebrand waarin ze, in een knalroze mantelpakje, in Dallas uit het vliegtuig stapt op die fatale dag in 1963. Veel minder bekend is dat alles van de moordaanslag bewaard wordt in een hermetisch afgesloten ruimte in het Nationaal Archief in Washington. In deze kamer wordt ook het roze, met bloedvlekken besmeurde kostuum van Jacky bewaard; het mag pas 100 jaar na de moordaanslag tentoongesteld worden, uit piëteit voor de nabestaanden. Dat het mantelpakje veel meer was dan slechts een kledingstuk op een fatale dag, verhaalt deze roman. Het kostuum vertegenwoordigt een wereld aan denkbeelden over image en The American Dream, maar ook vertelt het over de moordende concurrentie in de modewereld, en hoe het mogelijk was dat iconen als Chanel of Gaultier ermee accoord gingen -weliswaar onder protest- dat hun kleding schandelijk werd gekopieëerd.

Maar het boek gaat ook over Kate, de kostuumnaaister die elk steekje aan Jacky's japonnen kende en in een achterkamertje werkte aan de prachtigste kleding, maar Jacky nooit persoonlijk zou ontmoeten.