

# Verweerschriften



<b>Bladzijden:</b>	455 pp.
<b>Genre:</b>	Literaire fictie
<b>Uitgever:</b>	Athenaeum - Polak & Van Gennepe
<b>ISBN:</b>	9789025311704
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Auteur:</b>	Erasmus

[Verweerschriften.pdf](#)

[Verweerschriften.epub](#)

Verweerschriften - je zou ook kunnen zeggen: halve polemieken. Erasmus dacht duidelijk dat de aanval de beste verdediging was. Met kracht en agressie stelt hij zich teweer tegen zeer verschillende tegenstanders. Dat hij van alle kanten werd aangevallen is niet vreemd: in de jaren twintig van de zestiende eeuw was hij wereldberoemd en, door de tussenpositie die hij vaak innam, de natuurlijke vijand van zowat iedereen. Dit vierde deel bevat: De spons, De Ciceroniaan, Antwoord aan Prins Alberto van Carpi.