

# Elke Nesjomme is een parel



<b>Bladzijden:</b>	100 pp.
<b>Genre:</b>	Naslagwerken
<b>Uitgever:</b>	Toetssteen
<b>ISBN:</b>	9789081891486
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Auteur:</b>	Joanne Nihom
<b>Verschenen:</b>	06-10-2014

[Elke Nesjomme is een parel.pdf](#)

[Elke Nesjomme is een parel.epub](#)

Levensverhaal en lessen van rabbijn Jakob Friedrich Rabbijn Jakob Friedrich is geboren in Duitsland in 1922. De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad door zijn levensverhaal. Anders dan veel Joden had Friedrich al vroeg door hoe gevaarlijk het naziregime was. Aan het begin van de oorlog vluchtte hij uit zijn toenmalige woonplaats Antwerpen, waarna hij via allerlei omzwervingen in Brussel belandde. Daar woonde en werkte hij tot het einde van de oorlog. Hij trouwde er en werd vader van een zoon. Andere Joden werden verraden, maar Friedrich was voorzichtig en keer op keer gebeurde er iets waardoor de nazi's hem met rust lieten. Deze bijzondere gebeurtenissen zijn volgens hem geen toeval, maar momenten waarop de hand van de Almachtige de richting wijst. Volgens Friedrich bestaat de Holocaust ook nu nog. In het tweede deel van dit boek vertelt hij daarom over het Noachidsche verbond, het verbond dat G'd sloot met alle volkeren, niet alleen met het Joodse. Friedrich waarschuwt daarbij voor de gevaren van de huidige samenleving waarin mensen deze regels en het gezag van de Eeuwige niet langer erkennen.